



SINT ELISABETHPAROCHIE



## **Omwille van U en onze parochie Parochieplan 2020 - 2025**

### **Samenvatting**

Het uitgebreide plan is goedgekeurd door het bisdom  
d.d. 7 juni 2021 en te vinden op [www.sintelisabethparochie.nl](http://www.sintelisabethparochie.nl)

## Missie en Visie

In het Evangelie van Mattheus, hoofdstuk 28, geeft Jezus zijn leerlingen een opdracht mee:

*"Gaaf dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld."*

We zetten in op cultuurverandering van 'onderhoud' naar 'missie'.

We gebruiken daarbij de nieuwe visie van het bisdom:  
Parochievernieuwing of Missionaire Parochie.



## Geloof

Geloven is een persoonlijke daad. Het is een in vrijheid gegeven antwoord van een mens op Gods liefde. Gods liefde die zichtbaar wordt in Jezus Christus. Vandaar dat het noodzakelijk is om Christus te verkondigen. Maakt alle volken tot mijn leerlingen (Mt.28,19).

Het aantal parochianen blijft door de jaren heen nagenoeg gelijk. Het aantal sacramenten neemt af, alsook de deelname van vrijwilligers en kerkbezoekers.

Naast het verzorgend pastoraat willen we ons richten op jongeren.

## Pastoraat

### Liturgie

Het hart van het kerkelijk leven is de Eucharistie. We streven ernaar elke week in Raamsdonksveer de Eucharistie te vieren. In de andere kerken worden naast de Eucharistie ook woord- en communievieringen aangeboden.

Ons doel is om iedere dag een Eucharistie te houden, om de beurt in een andere kerk. In elke kern is er rozenkrans gebed en aanbidding van het Allerheiligste.

Vieringen van uitvaart en huwelijk worden vieringen van 'woord en gebed'. Dit geldt ook voor de kerstavondvieringen met kinderen, Carnaval en Sinterklaas.

Het gelovig leven van ieder mens begint bij het dagelijks persoonlijke gebed. We willen gebedsboekjes aanreiken bij Advent en Vasten en bij de patroonheiligen. We zullen geloofsontmoetingen stimuleren.

### Catechese

'Leerling worden en zijn van Jezus' vraagt om een houding die gericht is op verdieping en onderhoud van wat men al weet. Wij gaan uit van het ideaal van permanente catechese. Dit betekent dat allereerst voor de sacramentencatechese van de Eucharistie (Eerste Heilige Communie) en het Vormsel een leerweg wordt aangeboden voor kinderen en ouders. Hetzelfde geldt voor de doopcatechese. Het sacrament van Boete en Verzoening wordt bij alle sacramenten aangeboden.

Voor volwassenen is het belangrijk dat men zich bewust wordt van wat en hoe men gelooft. De Alphacursus, een serie van tien bijeenkomsten, is hierin succesvol gebleken.

### Diaconie

De Parochiële Caritas instelling streeft naar één caritas/landelijke collecte per maand en een betere verantwoording bij de gekozen

doelen. Het diaconale aspect van onze patroonheilige Elisabeth van Thüringen (liefde voor God, liefde voor de armen) moet in de parochie meer zichtbaar worden.

### Kerkopbouw

Onder dit pastorale veld wordt meestal verstaan hoe de parochie een gemeenschap kan vormen waarin het geloof groeit en de betrokkenheid van mensen toeneemt door middel van bijvoorbeeld een parochieblad, samenkomsten op allerlei niveaus, de Actie Kerkbalans en de Alphacursus. Bij de opbouw van de parochie kan het persoonlijk gebed (zoals eerder genoemd) leidend zijn.

Wij stimuleren dat bijeenkomsten geopend en gesloten worden door gebed. Dat kan een formuliergebed zijn (Onze Vader, Wees Gegroet), maar het is ook goed om bij gelegenheid te oefenen eigen woorden te geven aan het gebed.

## Financiën

Aan de kerken in Hank en Raamsdonksveer zal geen groot onderhoud meer worden gepleegd. Er zullen alleen kosten worden gemaakt om de gebouwen wind- en waterdicht te houden. We zetten in op digitaal collecteren.



## Kerkgebouwen

Wanneer we kijken naar het aantal bezoekers, de kosten van onderhoud en verwarming, zijn de kerkgebouwen in Hank en Raamsdonksveer te groot geworden. We zoeken naar kleinere ruimten, die ook voldoen aan de nieuwe ideeën van een missionaire parochie zoals gebedsruimten voor kleine groepen en catechetische scholing.

In Raamsdonk kan de kerk na sluiting van Hank en Raamsdonksveer gebruikt worden bij grote parochiële vieringen.

In Woudrichem blijft de kerk en de ontmoetingsruimte in gebruik.

De onderhandelingen over de verkoop van de kerk in Dussen bevinden zich in de eindfase. In de heringerichte kerk (met appartementen) zal een ruimte beschikbaar zijn voor de parochie.

In Geertruidenberg blijft de geloofsgemeenschap gebruik maken van gebouw De Steur.

## Communicatie

Het opstellen van een communicatieplan kan meer cohesie brengen binnen de parochie. De vraag 'tot wie richten we ons?' zal helder moeten worden beantwoord, nu vanzelfsprekende aanspreekpunten, zoals PKC's en kernvrijwilligers, verdwijnen.



## Conclusie

We doen een beroep op de inzichten van de missionaire parochie. Daarin is een parochiaan van de toekomst allereerst een gelovige persoon die vanuit de verbondenheid met Jezus Christus leerling wil zijn in het dagelijks leven en in het bijzonder in de parochie waar hij/zij de Verrezen Heer en geloofsgenoten ontmoet.

## Liefdevolle God

In het leven van Heilige Elisabeth van Thüringen  
hebt U laten zien hoe goed het is  
dat er altijd mensen zijn  
die sterk in U geloven en leven zoals U het wilt.

Armen vonden in haar een vrouw  
die oog had voor hun zorgen  
die brood uitdeelde  
om de honger van mensen te stillen.

Die als het symbool van de roos  
Uw liefde liet zien in deze wereld.

Geef ons een sterk geloof  
als wij moedeloos zijn of vol van verdriet.

Geef ons de liefde  
wanneer we anderen in nood zien verkeren.

Geef ons hoop en de moed het goede te doen.

Op voorspraak van de Heilige Elisabeth van  
Thüringen  
vragen wij het U in Jezus' Naam.

Amen.



## Oogsten en Zaaien

Met behulp van de Heer die  
oogst waar niet gezaaid wordt en  
binnenhaalt waar niet is uitgestrooid  
(Mattheus 25, 26) zal het ons lukken  
de harten van mensen te bereiken en  
een gelovig zaadje te kunnen planten.



Geef voor je kerk



SINT ELISABETHPAROCHIE