

Is er meer Is er meer ?

Praat je wel eens met iemand over je geloof? Wat geloof je?
Hoe belangrijk is het geloof voor je? Wat voor rol speelt je geloof in je leven?
Nog een stap verder: waarom leef ik eigenlijk, wat is de zin van mijn leven.
Ben ik gelukkig zoals ik nu leef?

Een aanbod voor jou

Vragen die ieder mens heeft. Heel herkenbaar. Antwoorden zijn niet zo eenvoudig.
Wil je een poging doen om samen een antwoord te vinden? Meld je dan aan voor
een 10-daagse cursus. Een aanbod van de Catharinaparochie.

Succesvol

Deze zogeheten Alphacursus wordt met veel succes al tientallen jaren gegeven in
veel landen over de hele wereld. In Nederland hebben ongeveer 220.000
mensen zo'n cursus gevolgd en velen zijn er erg enthousiast over.

Hoe ziet het programma eruit?

De bijeenkomsten bestaan uit een gezamenlijke maaltijd, een korte lezing en
een groepsgesprek. De lezingen geven een verdieping in het katholieke geloof
en behandelen vragen als: Wie is Jezus nu eigenlijk, Hoe kun je geloven?
Waarom zou je de Bijbel lezen, Wie is de H. Geest, Hoe zit het met het kwaad
in de wereld en wat is de betekenis van bidden. In de groepsgesprekken
spreken we met elkaar als (niet-) (of een beetje-) gelovige over de onderwerpen.



De Vinder, Oosterhout
St. Vincentiusstraat 113



18.00 uur tot 21.00 uur



24/9, 1/10, 8/10, 22/10,
5/11, 16/11 (zaterdag), 19/11,
3/12, 17/12, 7/1, 21/1



info@catharina-parochie.nl