

## Een nieuw blad...

[www.sintelisabethparochie.nl](http://www.sintelisabethparochie.nl)



*Beste parochiaan,*

*Om de communicatie in onze parochie gaande te houden ligt hier voor u het eerste exemplaar van het Elisabeth Kwartaalblad. In de afgelopen tijd hebben we na het terugtreden van de redactie van de Elisabethbode per 1 januari jl. naarstig gezocht naar nieuwe mensen. Dat viel niet mee. Ondertussen is wel de digitale nieuwsbrief blijven verschijnen, een vrucht van de coronacrisis.*

*Met dit Elisabeth Kwartaalblad, dat nog in een ontwikkelingsfase verkeert, willen we meer inhoud geven aan onze gelovige betrokkenheid bij de parochie door het brengen van artikelen en suggesties die direct te maken hebben met het geloof en kerk zijn; alle weetjes vindt u op de website en in de digitale nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren.*

*Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.*

## Woord van de Pastoor: het Apostolaat van Gebed



In de jaren 1880 zag Paus Leo XIII dat het Apostolaat van Gebed zich als een eenvoudige, diepgaande manier van leven verspreidde, dus kondigde hij voor elke maand gebedsintenties aan die bij het dagelijks offer en gebeden horen. Ze zouden de leden dichter bij elkaar en dichter bij Christus brengen. Paus Pius XI voegde in 1929 voor elke maand een specifieke missie-intentie toe. Deze intenties worden speciaal gebeden voor hen die zich inzetten voor de verspreiding van het Evangelie in de wereld. Vandaag de dag kondigt de paus nog steeds twee maandelijkse intenties aan. Bij haar 100-jarig bestaan in 1944 dankte paus Pius XII God voor het Apostolaat van het Gebed en noemde het "een van de meest doeltreffende middelen voor

het heil van de zielen, omdat het gaat om het gebed en het gemeenschappelijk gebed". Hij prees de organisatie om haar doel: "ijverig te bidden voor de noden van de Kerk en te trachten daarin te voorzien door dagelijkse offergaven."

In 1985 noemde paus Johannes Paulus II het Apostolaat van Gebed "een kostbare schat uit het hart van de paus en het hart van Christus". Tegen het jaar 2000 had het Apostolaat van Gebed meer dan 40 miljoen leden, 50 verschillende Boodschappers van het Heilig Hart en 40 andere tijdschriften. Wij nodigen u als parochiaan van harte uit om zich hierbij aan te sluiten teneinde geestelijk bij te dragen vanuit onze eigen plaats tot het welzijn van de Kerk en samenleving!

### De algemene intenties van de Heilige Vader luiden als volgt:

- De versterking van Christus' Kerk
- De verspreiding van het ware geloof
- De uitroeiing van dwalingen en scheuringen
- De bekering van zondaars
- Vrede en eendracht onder christelijke gezagdragers
- En de andere behoeften van de christelijke samenleving

### Voor de komende maanden gelden de volgende intenties:



**In januari:** We bidden dat opvoeders geloofwaardige getuigen mogen zijn, die broederlijkheid onderwijzen in plaats van onderling in conflict gaan en die vooral de jongste en meest kwetsbare mensen helpen.

**In februari:** We bidden dat parochies, die de gemeenschappelijke communie centraal stellen, steeds meer gemeenschappen mogen worden van geloof, verbroedering en gastvrijheid voor de meest behoeftigen.

**Voor maart:** Wij bidden voor hen die schade hebben geleden door leden van de Kerk; mogen zij in de Kerk zelf een concreet antwoord vinden op hun pijn en lijden.

**Onbevekte Moeder van altijddurende bijstand, sta ons bij! Amen.**

### Pauselijke intentie voor december: Catechisten

*Laten we bidden voor de catechisten, oproepen om het Woord van God te verkondigen – dat zij ervan getuigen met moed, creativiteit en met de kracht van de Heilige Geest. Dat mensen die zich inzetten voor geloofsoverdracht in de dialoog met de cultuur een taal vinden die aangepast is aan de omstandigheden van vandaag.*

Online een intentie opgeven:  
Scan de QR-code



## Kerstmis, Feest van Gods Intieme Liefde

In de kerstnacht gaat de hemel boven de aarde open. God openbaart Zich in volle glorie, maar alleen voor de eenvoudigen, de stillen. En bij de kleine, stille mensen zoekt God Zich een toegang tot hun hart. Daar in de verborgen ruimte van het hart laat God zijn liefde uitstromen naar zijn mensenkinderen, te beginnen bij zijn eigen Kind in de kribbe en bij Maria, die de woorden van de engelen over Jezus *in haar hart bewaarde en ze bij zichzelf overwoog* (uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 2, vers 19).



In Maria en de herders van de Kerk begon de hemelse Vader een avontuur van intimiteit, een nieuwe schepping met mensen met een nieuw zuiver hart. De innigheid van dit prille begin zal Jezus laten uitgroeien tot een volwaardige vriendschap: Hij maakt zijn uitverkorenen vertrouwd met de hartsgeheimen van zijn Vader (uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15 vers 15). *Verborgen voor wijzen en verstandigen, maar geopenbaard aan kleinen* (uit het Evangelie van Mattheüs hoofdstuk 11, vers 25). De blijde voltooiing van dit feest van intimiteit is het bruiloftsfeest met de huwelijksnacht als de geheimste en tederste ervaring op aarde, die zich door diepe innigheid onderscheidt van alle andere ervaringen. Want de liefdesrelatie die begon met de wittebroodsweken in de tuin (uit het boek Genesis, hoofdstuk 2) zal haar hoogtepunt bereiken op de

*bruiloft van het Lam Openb.21. Dan zal de Bruidegom zeggen: ik heb behagen in u, zoals de bruidegom blij met zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden* (uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 62, vers 4 en 5). Dan zal ik antwoorden: *ik behoer alleen mijn Geliefde toe, naar mij gaat zijn begeerte uit.*

Ook deze meest volle openbaring van Gods heerlijkheid zal gepaard gaan met de diepste verborgenheid: want de nieuwe naam die wij zullen ontvangen, zal alleen bekend zijn bij onze Geliefde, als koosnaam in een spel van godmenselijke liefde: *Wie overwint, hem zal ik een wit steentje geven met daarop gegrift een nieuwe naam die niemand kent dan alleen hij die hem ontvangt* (uit het boek der Openbaringen, hoofdstuk 2, vers 17).

Die naam drukt ons wezen uit zoals God deze in gedachten had, *toen Hij vóór de grondlegging van de wereld ons had uitverkoren: om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aanschijn* (uit de brief van de apostel Paulus aan de Christenen van Efese, hoofdstuk 1, vers 4). Dan pas kan ik mijn naam kennen, want dan pas ken ik mijn Lief ten volle *zoals ikzelf door Hem gekend ben* (uit de brief van de apostel Paulus aan de Christenen van Korinthe).

Kerstmis is de openbaring van God voor heel zijn volk, *een blijde boodschap bestemd voor heel het volk* (uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 2, vers 10). Maar ook voor elke mensenkind persoonlijk in de intimiteit van zijn hart.

Jezus is onze God, maar Hij is ook mijn God, mijn Redder, mijn herder, mijn licht en leidsman.

J. Bots SJ *Eucharistie en Geestelijk Leven* Jaargang 34- 2011



Op zondag 14 november vierden de bisschoppen de mis in De Friezenkerk van Rome. De voorzitter van de bisschoppenconferentie, Mgr. Van den Hende was hoofdcelebrant en de andere bisschoppen concelebreerden.



In zijn preek ging bisschop Van den Hende in op het Ad Limina en stond hij stil bij de Werelddag van de Armen die op deze dag werd gevierd. [Lees de preek hier](#)

'Vandaag vraagt paus Franciscus om solidariteit met vluchtelingen en met mensen in oorlogsgebieden, met hen die gebrek hebben aan voedsel, water, medische zorg en genegenheid. Wanneer wij geloven in Christus, dan volgt daaruit dat wij ook volharden in liefde en solidariteit met hen die arm zijn.'

## Gastvrijheid



In de afgelopen jaren is er in ons bisdom steeds meer sprake van de missionaire parochie. Via de Verenigde Staten en Canada heeft dit begrip vaste grond gekregen in Europa en de rest van de wereld. De beweging ontstond omdat er in met name de parochies van de westerse wereld een sterke neergang te zien was in de vitaliteit van het parochieleven. De inzet van beroepskrachten en vrijwilligers was groot maar de vruchten van hun arbeid werden steeds geringer. Met name mensen van jonge en middelbare leeftijd lieten de kerk achter zich hoewel velen van hen wel gedoopt waren. Deze ontwikkeling werd zeker van hoog tot laag opgemerkt maar men vond geen voldoende antwoord op de vraag hoe het tij te keren. De beweging van de missionaire parochie heeft onvermoede resultaten laten zien van gemeenschapsgroei en een grotere gelovige betrokkenheid van mensen in alle leeftijdscategorieën. Men gaat telkens terug op de woorden van Jezus die in het evangelie van Mattheus tot zijn apostelen zegt: "Gaaf dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld."

Om nieuwe aanwas mogelijk te maken geldt dat het naar 'buiten' treden ook van toepassing is voor mensen die 'binnen' zijn, zij mogen zich niet in zichzelf opsluiten want iedereen kan aan de opdracht van Jezus beantwoorden. In de viering van de zondagen willen we dat ook laten zien. Staan we open voor nieuwe mensen, ontvangen we hen met open armen of bekijken we hen als vreemdelingen en schenken we hen geen aandacht? En hoe bezien we onszelf? Als mensen die gesteld zijn op hun privé? Maar hoe ontstaat er dan een gemeenschap waar we oprecht geïnteresseerd zijn naar iemands welzijn? Als pastoraal team willen we aan het eind van de viering naar achteren lopen om mensen aan te spreken of om hun vragen te beantwoorden. En ook bij koffie-momenten na de viering kunnen we ons meer bewust zijn hoe we mensen die we niet kennen tegemoet kunnen treden. Het zijn eerste stapjes om gastvrije mensen te worden en steeds meer leerling (ook een kernbegrip van de missionaire parochie) te worden van Jezus.

Egbert Bornhijm

## De gezegende tijd van Advent; de vrolijke Kersttijd



Na de zondag van Christus Koning van het Heelal, dit jaar voor ons op 20 november jl. met tevens het feest van onze patrones Sint Elisabeth, luidde de Kerk op de daaropvolgende zondag de Adventstijd in; een gezegende en blijde tijd van verwachting. In ons land is het een vrome traditie om bij de vieringen elke week een nieuwe kaars aan te steken, vier in totaal. Vier zijn de weken van de Advent uiteraard, maar ze staan ook symbool voor de lange tijd van verwachting van het mensdom op de beloofde Verlosser. Volgens de Heilige Schrift zijn 40 eeuwen verstreken sinds de zondeval van onze stamouders tot de tijd van de Vleeswording van de tweede goddelijke Persoon, de Zoon van God, Onze Heer Jezus Christus.

Onze Heiland werd meteen na de zondeval beloofd aan onze stamouders door God de Vader. Dat gaf hun en alle generaties daarna hoop en schonk alle zoekenden tevens moed gedurende hun pelgrimstocht op aarde als mensen die de ervaring van het kwaad en diens gevolgen steeds meer gingen meemaken.

Elk jaar opnieuw helpt de Kerk ons met uitgezochte lezingen uit de Bijbel tijdens de Adventstijd. Aan de hand van deze teksten wil zij ons als het ware in een dubbele tijdsdruk brengen, namelijk een dimensie binnen de geschiedenis en een

### Naar Bethlehem

In de donkere dagen van het leven  
is het soms even  
alsof God ons voorgoed  
verliet,  
alléén met ons verdriet.

Toch was Hij zéér nabij,  
ging met ons, zij aan zij,  
al merkten wij het niet.

Met goedheid heeft Hij  
ons omvadend,  
met liefde ons beademd,  
al wisten wij het niet.

Nu houdt Hij blij de  
wacht,  
En roept ons zacht.  
Wie luistert...hóórt Zijn  
stem  
en gaat op weg...naar  
Bethlehem.

P. Penning de Vries SJ



latere die de geschiedenis te boven gaat en waardoor deze afgesloten zal worden, wanneer Onze Heer Jezus Christus, de Koning van het heelal, in heerlijkheid zal wederkomen.

Net zoals we elk jaar ons eigen verjaardag vieren en in ere houden, des te meer Gods verjaardag in de geschiedenis. Het is een vrolijk en hoopvol feest voor het Christendom en voor alle mensen van goede wil die naar hoop en waarheid zoeken. De Kersttijd vangt aan op de Kerstnacht en duurt tot en met het feest van de Doop des Heren rond 10 januari. Iets meer dan twee weken waarin de Christenen wereldwijd in de kerken de mooiste liederen zingen, met name de liederen die ons over de heilige Kerstnacht vertellen en doen denken aan alle offers en uitdagingen die onze hemelse Moeder Maria tezamen met Sint Jozef ondervonden om onze Heiland te verwelkomen. En dat, te midden van een maatschappij die met iets anders bezig was, namelijk een keizerlijke volkstelling in heel het Romeinse Rijk. En terwijl velen in het donker van de hopeloosheid zaten, kwam Gods Licht in de wereld, juist in de donkerste en de koudste tijd werd Jezus Christus geboren uit de Moedermaagd.



Velen zullen de feestdagen louter vrolijk beleven en laten dit geheim aan zich voorbijgaan. Velen met minder hoop wegens de crisistijd of sombere uitzichten die als een schaduw op hun afkomen. Maar er zijn ook mensen die de ware geest van de Advent- en Kersttijd zoeken en willen ervaren. Mogen wij met een hoopvol en vrolijk hart ertoe behoren! Dat is onze oprechte wens voor u.

Van harte wensen we u een gezegende tijd van Advent en een vrolijke Kersttijd omwille van de Blijde Boodschap door de engel op die Kerstnacht geopenbaard: 'Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren Kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe'.

Opeens voegde zich bij de engel

een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: 'Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen van goede wil' (Sint Lucas 2, 11-14).

Federico Ceriani

## Speciaal voor kinderen: De geboorte van Jezus

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 2, 1-14.

De keizer van Rome (keizer Augustus) wil weten hoeveel mensen er in alle landen wonen. Omdat hij dat wil, moeten Jozef en Maria naar het dorp waar ze vandaan komen, Nazareth. Ze gaan op weg. Maria weet dat haar Kindje snel zal komen. Ze komen in Bethlehem. Maria wikkelt haar Kindje



in doeken en legt Hem in de kribbe, dat is de voerbak van de dieren. Ze wonen nu in een stal, want in de herberg was geen plaats voor hen. In de buurt van de stal zijn herders, ze bewaken hun schapen. Ineens verschijnt er een engel van God en het licht van God straalt van hem af. De herders worden er bang van. Maar de engel zegt: 'Wees niet bang, ik breng een goed bericht. Iedereen moet het weten: Vandaag is een redder geboren. Het is Christus de Heer. Ga maar kijken. Je zult een baby vinden in doeken gewikkeld en het ligt in een kribbe'.

Meteen komen er nog meer engelen, het zijn er geweldig veel

en ze zingen voor God het lied: 'Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen die doen wat God vraagt.'

Ga naar: [Advent en Kerst Doeboek 2022](#)

Rkkids.nl Advent en Kerst Doeboek 2022

Online doneren:  
Scan de QR-code



### Colofon

Het Elisabeth Kwartaalblad is een uitgave van de Sint Elisabethparochie en verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 2.500 exemplaren.

Redactie:  
Egbert Bornhijm  
Elise Ros - Klostermann

Eindredactie:  
Pastoor Federico Ceriani

Vormgeving:  
Thomas Ros

Dit kwartaalblad kan ook online worden gelezen op [www.sintelisabethparochie.nl](http://www.sintelisabethparochie.nl)